

SGP



Jubileumeditie SGP Gouda | februari 2022

Inhoudsopgave

Van het bestuur	3
Meditatie	4
Vier uw vierdagen	6
Tot de oorlog 1940 - 1945	7
De weg naar een eigen lijst met een eigen gemeenteraadslid	8
Gemeenteraadsleden SGP Gouda	11
Samen met de kerken	12
Zo werd het verwoord	14
Gesprek met Cor Bremmer, oud-raadslid	16
Gesprek met Evert-Jan van Veldhuizen, jongere op de lijst	18
Gemeenteraadsverkiezingen 2022	20
Colofon	20



Van het bestuur

Op 16 februari 2022 is de SGP-afdeling Gouda 100 jaar geleden opgericht. Het bestuur en de fractie willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat deze jubileumeditie nu voor u ligt.

In deze jubileumeditie kunt u kennis maken met interessante gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze vereniging. Het heeft een enigszins chronologisch verloop, maar is verre van compleet. Dit is gedaan om de leesbaarheid voor zoveel mogelijk mensen te bevorderen.

We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de inhoud van deze jubileumeditie. In het bijzonder is dat Wim van der Hoeven, oud-raadslid en oud-bestuurslid van onze afdeling. Op verzoek van het bestuur heeft hij veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onze vereniging. Daarover heeft hij verschillende artikelen geschreven.

De naam van de Goudse SGP-kiesvereniging was 'Gij hebt kleine kracht'. Dit is een gedeelte uit een tekst uit het Bijbelboek Openbaring. In deze editie vindt u een meditatie van dominee Weststrate over deze tekst. Sinds 2016 is de kiesvereniging overgegaan in een afdeling van de landelijke SGP.

De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. We hopen dat dit blad u inzicht geeft van onze inspanningen hiervoor in de afgelopen 100 jaar. 'Onze principes zijn wel wat ouder dan 100 jaar. Laten we die principes vasthouden, want die kunnen nog wel een eeuw mee!' (Citaat van een jongere op onze lijst op bladzijde 19).

Namens het bestuur,

Kees Verdouw
voorzitter



Meditatie

‘...want gij hebt kleine kracht...’ Openb. 3:8b

Geliefde vriend(in) van de SGP in Gouda,

Deze ontdekkende woorden schrijft Christus aan de gemeente van Filadelfia. Een kleine gemeente in welke de Heilige Geest krachtig werkte. De Heere richt Zich allereerst tot de gemeente als de *Heilige*. Als de Heere Zich openbaart in Zijn heiligheid dan moet een onrein Adamskind vergaan. Dan is het: *“Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben”*. Wat een eeuwig wonder dat de Heere een weg heeft uitgedacht waarin weer gemeenschap mogelijk is tussen een totaal verdorven zondaar en een volkomen heilig God.

Namelijk in Christus, de *Heilige*. In Hem ziet de Heere Zijn kinderen als een reine maagd zonder vlek en rimpel. Wat is dit een vertroostend woord voor allen die naar recht moeten omkomen vanwege hun onreine bestaan. Hoe meer men Christus leert kennen als de Heilige hoe meer men smeekt *“Heilige Jezus heilig mij, ik wil heilig zijn als Gij”*. Christus openbaart Zich ook als de *Waarachtige*. De Getrouwe, Die doet wat Hij beloofd. Als de vervulling van Gods beloften uitblijft, en het ongeloof toeslaat, is het vaak *“Zouden Zijn beloftenissen verder haar vervulling missen?”* Echter, ondanks het ongeloof blijft Christus de Getrouwe: *“t geen uit Zijn lippen ging is vast en onverbroken”*. De *Heilige* en *Waarachtige* is ook de Alwetende want: *‘Ik weet uw werken’*. Hij wist, zoals uit het vervolg blijkt, van hun Evangelisatie arbeid in Filadelfia.

Als de liefde van Christus ons dringt dan zijn we bewogen met het zielenheil van onze medeburgers. Dan moeten we hen het Evangelie verkondigen, desnoods met woorden. Bent u ook bewogen met de ziel van de onkerkelijke inwoners van Gouda? Als dat niet zo is: kent u dan de nood van uw eigen ziel wel?

De Heilige en Waarachtige ziet Zijn eigen werk. Want *“Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten”*. Hiermee zegt Christus dat Hij hun Evangelisatie arbeid heeft gezegend. Dat Hij harten in Filadelfia heeft geopend. Zoals Hij dat deed bij de Stokbewaarder die door Zijn lieflijk woord werd neergeveld en als een rampzalige uitriep *“wat moet ik doen opdat ik zalig worde?”*. De gemeenteleden van Filadelfia hadden zelf geen kracht om de Evangelie deur te openen. Alleen Christus kan diamant harde harten door Zijn liefde verbreken.

Daarom volgt ontdekkend *“want gij hebt kleine kracht”*. Sinds onze val bouwen we op onze eigen kracht en willen we sterk zijn. Maar op de school van

Koning Jezus leren Gods kinderen hun eigen krachten te verachten. Op een pijnlijke wijze leren ze dat ze geen kracht hebben om te strijden tegen satan. Dat ze geen weerstand kunnen bieden tegen de wereldse lusten. Dat ze de zonde niet kunnen uitroeien. Dat ze ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De Heere breekt af maar geeft ook genade opdat ze leren roemen in hun zwakheden en met Datheen getuigen: zo wij sterk zijn daarvan hebt Gij alleen de eer.

En gij hebt Mijn Woord bewaard. Góds Woord was hun zo lief. “Uw woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen”. Daarom leefden ze dichtbij en naar Gods Woord. Dat was hun kompas. En hebt Mijn Naam niet verloochend. Ze kwamen uit voor de Naam en de zaak van Christus. Ondanks alle vijandschap en strijd getuigden ze van Christus.

De SGP is in Gouda een kleine partij. In die zin hebben ze “*kleine kracht*”. Geve de Heere dat onze Goudse SGP vrienden, te midden van alle on- en antichristelijke machten, vast staan in Zijn Woord en getuigen vanuit Zijn Woord. Dan zal ervaren worden “*Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht*”.

ds. J.A. Weststrate
dominee in de kerk aan het Stationsplein



Vier uw vierdagen

Verjaardagen vieren is belangrijk. Ook en juist als het leven tegenzit. Vier uw vierdagen. Wees blij met de blijden en ween met de wenenden. Hoewel... de twee verjaardagen die expliciet in de Bijbel voorkomen, liepen niet goed af. Zie het verhaal van de schenker en de bakker alsmede de verjaardag van Herodes Antipas die uitliep op de executie van Johannes de Doper.

De SGP in Gouda is jarig. De oudste politieke partij van dit land kreeg ook in onze stad relatief vroeg - in 1922 - een afdeling, die overigens in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk ontbonden was. Het bestuur van de afdeling ziet er reden toe om in dit bijzondere feestjaar (750 jaar stadsrechten) op te luisteren met nog een jubileum: 100 jaar lokale SGP.

Zoals burgemeesters betaamt, volg ik de lokale afdelingen en kiesverenigingen op gepaste afstand. Zelfs als je vanaf je tienerjaren lid bent van de SGP zoals in mijn geval. Dat laat onverlet dat ik u wel van harte wil feliciteren. Sinds mensenheugenis maakt de SGP deel uit van het politieke landschap van de Goudse gemeenteraad. Inmiddels is dit een heel divers gezelschap geworden van inmiddels 14 partijen op 35 zetels.

Zoals dat gaat bij jubilea en vierdagen zijn er in de voorliggende periode hoogtepunten en dieptepunten geweest. Ernst en luim liggen dicht bij elkaar. Over een langere periode bezien is er wisselend samengewerkt met aanpalende confessionele partijen en ook wel coalitiesteun verleend.

De tijden zijn ook veranderd. De fronten van de samenleving ook. Ik wens de SGP alle goeds en zegen toe. En ook een ontspannen gesprek over het levend houden en vitaliseren van de idealen. De discussies van een eeuw geleden zijn niet exact dezelfde als vandaag. Is traditie niet krachtig als ze leeft, groeit en bloeit en zichzelf waar nodig herijkt?

Een prachtig en inspirerend verjaardagsjaar toegewenst.

Mr. drs. Pieter Verhoeve
Burgemeester Gouda



Tot de oorlog | 1940 – 1945

Wie bij het archief van onze kiesvereniging te rade gaat om te weten te komen wanneer de kiesvereniging is opgericht en hoe het haar verging tot de oorlog komt bedrogen uit. Het archief begint pas in november 1945. Aan het begin van de bezettingstijd zijn helaas alle bescheiden van de kiesvereniging bij de ontbinding van de politieke partijen ingeleverd. Ze zijn door de Sicherheitsdienst naar Rotterdam vervoerd en nooit meer teruggevonden.

Hoe weten we dan toch het een en ander over de eerste jaren van onze kiesvereniging? Daar voorziet het digitale archief van de Goudsche Courant in. In de krant van zaterdag 18 februari staat vermeld dat 'Donderdagavond (dan is het dus 16 februari 1922) in de consistorie van de Ger. Gem. in Gouda een vergadering van genoodigden heeft plaatsgevonden welke leidde tot de oprichting eener afdeling Gouda en omstreken der Staatkundig gereformeerde Partij'. 22 personen meldden zich als lid. C.Vennik werd tot voorzitter gekozen. Overige bestuursleden: G. Roos, W. Roos, W. Graafland en G. v.d. Dool.

De kiesvereniging is actief. Aan gemeenteraadsverkiezingen wordt met een eigen lijst meegedaan. Het resultaat is mager: 1931: 394 stemmen, 1935: 422 stemmen, 1939: 443 stemmen. Nauwelijks genoeg voor een halve kiesdeler.

Men nodigt regelmatig sprekers uit. We komen de namen tegen van J.W. van Houdt, ds. Zandt, ds. H.A. Leenmans, ds. N.C. Bakker, ds. B. Oosthoek en B.J. van Putten. Onderwerpen: 'Geloofsstrijd', 'Gezond verstand en de Wet des Heeren', 'De kracht van het beginsel en de nood van onze tijd'.

Hier is vermeldenswaard dat op 7 april 1923 F.K. van Wingerden uit Reeuwijk een inleiding houdt over: 'Waarom Staatkundig Gereformeerd?' In zijn betoog waarover de courant verslag doet, klinken de politieke items uit de beginjaren van de SGP door: tegen de macht van het ongelooft, terug naar de grondslagen van Bilderdijk, da Costa en Groen van Prinsterer ('s Lands historie wijst er op, dat God bemoeienis hield met Nederland, waarbij het welvaarde), geen vaccinatiedwang, geen leerdwang ('komt voort uit een socialiseren oogpunt; gevolg is werkschuwheid en heer spelen'), geen stemdwang, geen vrouwenkiesrecht ('De vrouwelijke positie wordt ingenomen ten koste van de mannelijke positie'), geen verzekeringsdwang, zondagsheiliging, tegen Rome ('het demoraliserend ontputselen van ons levensbeginsel ligt ook in ons samengaan met Rome').

In 1927 is lijsttrekker P. Honkoop. In 1939 T.C. Reparon. Onder de kandidaten vinden we bekende Goudse namen: Hoogendoorn, Noordegraaf, de Wit, Kaars,

Kamermans, van Herk, Zoeteman en Krikke. Een aantal van deze namen valt ook te lezen op de lijst van ambtsdragers van de Ger. Gem.



Met het dubieuze oordeel dat het optreden van een reeks politieke partijen, waaronder de SGP, duidelijk en ondubbelzinnig gericht was tegen de belangen van de bezettende overheid en er daarom noodzakelijkheid was om deze te ontbinden, was het na 19,5 jaar gedaan met het actief functioneren van de Goudse SGP kiesvereniging.

De weg naar een eigen lijst met een eigen gemeenteraadslid

Op 16 november 1945 vindt de heroprichtingsvergadering van de kiesvereniging plaats. Men kiest er voor met een nieuw bestuur te beginnen. Na diverse stemrondes verkrijgen meerderheid van stemmen de heren: C. Hoogendoorn, T.C. Reparón, F.K. van Wingerden, D. Hortensius, I.J. IJsselstein, A. Kortleven en A. Hoogendijk. Uit hun midden kiezen ze de volgende bestuursvergadering van Wingerden tot voorzitter.

De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oorlog worden gehouden op 26

juli 1946. Werk aan de winkel dus voor de kiesvereniging. Zullen we samenwerken met de ARP? Het punt ligt gevoelig. Raken we met samenwerken onze kracht niet kwijt? Als we niet samenwerken verdwijnen onze stemmen naar liberaal en links! Men spreekt er lang en breedvoerig over. Er is wel een gedragscode: 'het mag geen verweidering geven'.

De ARP zet de zaak op scherp door op te roepen tot een gedachtewisseling over het gezamenlijk uitkomen met een lijst. De SGP-afgevaardigden naar dit overleg krijgen voorwaarden mee: vergaderingen met gebed openen, aandringen op zondagsheiliging wat betreft 'verkeer, café en bioscoopsluiting. En verbod voor voetbal'.

Uiteindelijk worden de besprekingen met succes afgerond. De SGP zal plaats 5 innemen op de lijst van de Protestants Christelijke Partij. Een samenwerking tussen ARP, CHU en SGP.

Wie zijn de kandidaten? Bij het kiezen daarvan roept de voorzitter op 'het verstand te gebruiken en niet in het wilde weg te stemmen. Al is het een volkomen vrije stemming'. De heer F.K. van Wingerden wordt tot lijstaanvoerder gekozen.

De uitslag van de verkiezingen is zeer bevredigend. Er worden 7 zetels behaald. Daarmee komt er voor het eerst een SGP'er in de Goudse gemeenteraad: de oude bekende F.K. van Wingerden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1949 wordt er opnieuw samengewerkt. De CHU doet dan niet mee. Op de gezamenlijke lijst is plaats 5 voor de SGP-kandidaat. Het is opnieuw van Wingerden. Tijdens de voorbereidende besprekingen heeft de ARP duidelijk gemaakt dat ze geen vrouwen op de lijst zullen kandideren. De SGP kan eigen propaganda voeren en er is geen bezwaar tegen een voorkeursactie. Opnieuw stemt de verkiezingsuitslag tot tevredenheid. Er worden 6 zetels behaald. Hoe anders in 1953. De combinatie ARP/SGP verliest twee zetels! Van Wingerden verdwijnt uit de gemeenteraad.

In februari 1955 is in het bestuur een brief van voorzitter van Wingerden aan de orde. 'Daar het mij de laatste jaren zeer moeilijk is geweest om deel uit te maken van uw bestuur, voornamelijk door minder edele handelingen der leden, waardoor zij in het minst de beginselen gediend, maar wel gesmoord hebben, ben ik besloten te moeten bedanken als voorzitter en bestuurslid uwer vereeniging'. Secretaris Hoogendoorn bericht hetzelfde.

Als nieuwe bestuursleden worden gekozen N. Wijnen, mr. J. de Heer en P. Kuijt. Met de verkiezing van Wijnen wordt een aloude wens om tot een hervormd bestuurslid te komen, vervuld. Het bestuur kijkt in die tijd trouwens

met veel belangstelling naar de ontwikkeling van het aantal SGP-stemmen in Gouda. Dat groeit gestaag. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 waren dat er 895. Genoeg om op eigen kracht een zetel in de gemeenteraad te bemachtigen!

De SGP zet in 1958 opnieuw in op één lijst met ARP en CHU. Men wil geen vrouwelijke kandidaten op de lijst. De gevoeligheid voor dit punt bij de CHU is bekend. Uiteindelijk haakt de CHU op dit punt af en gaan ARP en SGP met één lijst de verkiezingen in. Plaats nr. 3 wordt ingenomen door de heer P. Kuijt. Na vijf jaar is de SGP dus weer in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Overigens doet bij deze verkiezingen voor het eerst het GPV mee. Het GPV behaalt 164 stemmen.



In 1962 blijkt de ARP niet echt posttief te staan tegenover samenwerking. De SGP besluit zelfstandig met een eigen lijst de verkiezingen in te gaan. 913 stemmen worden in mei uitgebracht op lijst 7 met als lijsttrekker P. Kuijt (dir. Kweekschool). Daarmee behaalt de SGP voor het eerst in de geschiedenis op eigen kracht een zetel in de Goudse gemeenteraad.

Veertig jaar inzet van alle betrokkenen worden hiermee door de Heere beloond.

Gemeenteraadsleden SGP Gouda

PERIODE	LIJST	NAAM RAADSLID
1946 - 1950	PCP (ARP, SGP en CHU)	F.K. van Wingerden
1950 - 1954	ARP/SGP	F.K. van Wingerden
1954 - 1958	ARP/SGP	
1958 - 1962	ARP/SGP	P. Kuijt
1962 - 1966	SGP	P. Kuijt
1966 - 1970	SGP	ds. H.G. Abma
1970 - 1974	SGP	J.C. Smit
1974 - 1978	SGP	H.E.J. Boon
1978 - 1982	SGP/GPV	H.E.J. Boon, P.W. Meerkerk
1982 - 1986	SGP/GPV	H.E.J. Boon (tot medio 1983) W. v.d. Hoeven
1986 - 1990	SGP/RPF en GPV	W. v.d. Hoeven, C. Dubbeld
1990 - 1994	SGP/RPF en GPV	W. v.d. Hoeven (tot zomer 1991) C. Bremmer (vanaf zomer 1991)
1994 - 1998	SGP/RPF en GPV	C. Bremmer
1998 - 2002	SGP/RPF en GPV	C. Bremmer
2002 - 2006	SGP	A.W.L. de Wit, C. Verdouw (Nzn)
2006 - 2010	SGP	A.W.L. de Wit (tot 2009) C. Verdouw (Nzn) M.J.W. Hoek (vanaf 2009)
2010 - 2014	SGP	A.H.E. Versteeg
2014 - 2018	SGP	A.H.E. Versteeg, J.J. Rozendaal
2018 - 2022	SGP	J.J. Rozendaal, H.J. Hooglander

Samen met de kerken

In de Goudsche Courant van 21 juni 1947 verschijnt een opmerkelijk bericht. Er is een pretpark op het tentoonstellingsterrein (daar waar nu het Nieuwe Marktcomplex staat). Geen kermis zoals er voor de oorlog voor het laatst in 1932 op de Markt was. De techniek en grammofoon hebben hun intrede gedaan. Toch is niet al het kenmerkende van de kermis van voor de oorlog verdwenen. Je kunt plaatsnemen naast het dikste menselijke wezen. Er is een gooi- en smijt stand en er zijn poffertjes en paling. Voor een kwartje is het mechanische waarzegorakel te raadplegen.

Het pretpark komt ter sprake op de jaarvergadering van de kiesvereniging op 20 juni 1947. ‘Hoe te handelen met de verkapte kermis, die thans onze goede stad beroert?’ Er wordt besloten door middel van een schrijven aan de gemeenteraad leedwezen daar over te betuigen, en tevens verschillende “kerkraden” op te wekken hetzelfde te doen.



Op 26 september legt de voorzitter, F.K. van Wingerden, een schrijven voor, inhoudende een protest tegen het laatst gehouden pretpark in onze gemeente, aan het adres van B en W hier ter stede. Aan de secretaris wordt gevraagd kopieën van deze brief te maken en deze te sturen aan verschillende kerkraden ter ondertekening, waarna deze dan met een begeleidend schrijven van ons bestuur zullen worden verzonden.

Uit de notulen van de bestuursvergadering van 19 november blijkt dat het schrijven 'ondertekend is door alle kerkenraden te Gouda alsmede door de voornaamste politieke partijen, zijn bestemming reeds heeft bereikt en aan het doel heeft beantwoord'.

De verzonden brief dd. 1 november 1947 refereert in de inleiding aan een aan de gemeenteraad verzonden brief van 'Bedrijfshoreca' waarin verzocht wordt om wederinvoering van de Goudse kermis. De ondergetekenden verzoecken B en W nu en in de toekomst geen toestemming of medewerking te verlenen voor het organiseren van een kermis onder welke gecamoufleerde benaming deze zich ook zou aandienen. Reden: Gods Woord roept ons allen en in het bijzonder ook de overheid tot levensernst en bezinning, welke in geen enkel opzicht bevorderd wordt door kermispret. Op de overheid rust de dure plicht, datgene te verbieden dat strijdig is met Gods Woord, dus geen sanctie te verlenen aan vermaken die losbandigheid bevorderen, opdat de eis 'Heb de wereld niet lief' en de vermaning 'Vernedert u onder de krachtige hand Gods' ook door Uw college gehandhaafd worde.

De brief is ondertekend door de besturen van ARP, CHU en SGP en door de kerkenraden van de Vrije Evangelische Gem., de Oud Ger. Gem., de Evang. Lutherse Gem., de Ned. Herv. Gem., de Chr. Geref. Kerk, de Ger. Kerk art. 31, de Ger. Gem. en de Ger. Kerk. Helaas ontbreekt in het archief de reactie van het gemeentebestuur.

Dit voorbeeld laat zien dat er bij ontwikkelingen in onze Goudse samenleving die tegen het Woord en de Wet van God ingaan door de kiesvereniging van ouds samenwerking met de kerken is gezocht om daartegen te protesteren. Voorbeelden uit latere jaren zijn o.m.: het crematorium, de uitvoering van de Passion, de passage op zondag van de Tour de France en de zondagsopenstelling van de winkels. Kerk en staat zijn gescheiden, maar in hun roeping op elkaar aangelegd om het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Ook bij de inrichting van de samenleving.

Zo werd het verwoord

Elk jaar weer hebben onze raadsleden de voorbije jaren de zogenaamde Algemene Beschouwingen over de Goudse gemeentebegroting gehouden. Onderstaand wat, soms samengevatte, citaten uit die beschouwingen die illustreren hoe daarbij ons partijbeginsel werd verwoord.

We beginnen met die van 1949:

‘Daar is echter ook nog een ander deel der burgerij, dat niet enige hoop heeft dat de rede der mens ons zal terugvoeren tot die heilstaat welke de mens natuurlijk bezielt... er is een basis tegenover de rede van de mens waarop men bouwen moet om een goede samenleving te verkrijgen en in stand te houden. Niet één gebaseerd op kunstmatigheden en verzekeringen, maar op zedelijke en wettelijke grondslagen gebaseerd op Gods eeuwig-blijvend en onveranderlijk getuigenis, met in achtneming van Zijn dienst, Zijn Woord, zijn Naam, Zijn dag. Dan alleen kan en zal de welvaart uit Zijne hand ook overvloedig toevloeien.

Nu zien wij al onze bezittingen door de democratie en menselijke rederijkers ontfutseld, en doet mij denken aan het kikkvorsenlied van Bilderdijk.’

‘Rome met zijn karakter en doel: MACHT. Koste wat het kost. Neen, Meneer de Voorzitter, daarom is het mijn aandacht niet voorbijgegaan toen bij het relaas van ons Stadsjubileum van 675 jaar juist die episode van kettervervolging, afslachting en verjaging niet werd verhaald, daar het toch wel zeer ernstige gebeurtenissen uit het verleden waren.’

Uit die van 1980:

‘De mens wordt veelal teruggeworpen op zichzelf. Dat is de tragiek. Het geloof in God wordt als achterhaald beschouwd. Wij zijn ervan overtuigd, dat het nastreven van een samenleving gebaseerd op medemenselijkheid, los van God en Zijn gebod, als waarborg voor een gelukkig leven in welzijn en innerlijke vrede op een fiasco zal uitlopen. Bij een reële nood mag men zeggen dat het gebod van God ten leven is. Dat in het Woord van God een unieke weg gewezen wordt tot herstel van de verhouding van de primair verstoorde God-mens relatie, tot opheffing van de vervreemding, tot het ontkomen van de noodlot-gedachte van de zinloosheid van het leven. Dat is de weg van bekering tot God individueel en collectief.’

Uit die van 1986:

‘De staat is bedwongen hartstocht, las ik ergens. Ik denk dat dat juist is. Groot

is onze verantwoordelijkheid ervoor te waken dat die hartstocht losbreekt: dat ordening en rekening houden met elkaar worden ingewisseld voor het ongeremd beleven van eigen vrijheid. Gods geboden zijn de beste kaders voor een goede samenleving. Vrijheid is er dan niet zonder verantwoordelijkheid, rechten zijn er niet zonder plichten en geluk niet zonder zelfinperking.’



Tenslotte uit die van 1991:

‘God is weg, terwijl Zijn afwezigheid niet eens wordt gemist. Aan God doe je voor jezelf, niet als je met samenlevingsvraagstukken bezig bent. Wie beseft nog dat Gods wet de uitdrukking van Gods wil over ons leven is en over het leven van de maatschappij in al haar verbanden? Ik breng deze zaken naar voren om duidelijk te maken wat de diepste drijfveer van mijn fractie is om bezig te zijn met de vormgeving van het maatschappelijk leven en te participeren in het politieke bestel. Het gaat er ons om vanaf deze plaats terug te roepen tot God en op te roepen tot een levenspatroon waarvan de kaders worden bepaald door wat God in zijn wet van ons vraagt. Het bestaan van God is voor onze fractie ervaringswerkelijkheid. Doorlééfde realiteit die ons Gods Wet ernstig doet nemen.

De antithese tussen u en ons ligt dáár, waar wij ervan uitgaan dat het de opdracht van de overheid is in deze geen neutrale positie in te nemen, maar juist ervoor te zorgen dat in het openbaar Gods dag geheiligd wordt.’

Gesprek met Cor Bremmer, oud-raadslid

Je was meen ik 24 jaar toen je gemeenteraadslid werd. Ambieerde je die functie?

Waar blijft de tijd! Al weer dertig jaar geleden begon ik als jongste raadslid ooit in Gouda. Ik was inderdaad net 24 jaar geworden en een paar maanden daarvoor getrouwd met Martha. Ik was al jong geïnteresseerd in de politiek en volgde trouw de vergaderingen van de kies- en studievereniging. Tot mijn verrassing werd ik als tweede SGP-er geplaatst op de kieslijst. Na Wim van der Hoeven, die aanvankelijk bij de verkiezingen al wilde stoppen. Ik heb toen een jaar lang vrijwel alle fractie-, raads- en commissievergaderingen bijgewoond. Wim was een uitstekende leermeester. Maar eerlijk is eerlijk, wat weet je nou van gemeentepolitiek als je nog maar net van school bent? Het was een goede verkiezingsuitslag in 1990 en de fractie ging van twee naar drie zetels. Piet van der Sluijs (RPF) en Peter Borg (GPV) kwamen nieuw in de gemeenteraad. De SGP had de meeste stemmen en leverde de fractievoorzitter. Mijn eerste optreden in de gemeenteraad was de algemene beschouwingen bij de begroting van 1992.

Je maakte deel uit van een fractie met ook GPV- en RPF-vertegenwoordigers. Hoe verliep de samenwerking?

Ik kan niet anders zeggen dan dat de samenwerking heel erg goed verliep. Qua persoonlijkheid vulden we elkaar goed aan. Ik herinner mij nog dat Henk Reefhuis, een raadslid van de Partij van de Arbeid, zei: 'ik ben jaloers op jullie fractie. Jullie komen uit verschillende partijen, maar jullie werken heel goed samen, dat is bij de andere partijen wel anders.' De samenwerking met het CDA was overigens ook heel goed.

Hoe ging je om met het dilemma 'getuigenis versus besturen'? Leverde dat soms spanning voor je op?

In die tijd was de gemeenteraad nog monistisch. Als raadslid was je medebestuurder van de stad. Ik had ook zelf vooral de bestuurlijke insteek. Dat neemt niet weg dat er ook belangrijke onderwerpen waren waar we als fractie een ander standpunt innamen dan de meerderheid van de gemeenteraad. Een voorbeeld was de komst van een crematorium. Daar hebben we ons fel tegen verzet, ondanks het feit dat



er wel behoefte aan was bij de Goudse inwoners. Dat gold ook voor activiteiten op zondag waar we tegen stemden. Zeker bij de algemene beschouwingen lieten we als fractie ook merken en horen wat onze drijfveren waren en hielden we de mederaadsleden voor dat het houden van Gods geboden goed is voor alle mensen.

Kun je je nog besluiten herinneren uit jouw raadsperiode die van belang waren voor de ontwikkeling van onze stad?

Zeker! In 1992 verscheen het rapport Gouda: bouwen of barsten van prof. Boorsma, waarin de noodzaak werd aangetoond om in de Zuidplaspolder te bouwen. Daar hebben we als fractie mee ingestemd en nu wordt de wijk Westergouwe gebouwd.

Wil je verwoorden hoe het raadslidmaatschap heeft bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling? Vond je de wereld van de gemeentelijke politiek een boeiende wereld?

Je leert heel veel over zeer uiteenlopende onderwerpen. Ik heb enorme stapels papier gelezen. Je leert debatteren en je komt in aanraking meer zeer uiteenlopende levensovertuigingen. In mijn laatste raadsperiode was ik nog steeds het jongste raadslid, maar hadden we als fractie veel ervaring opgebouwd en we werden serieus genomen. Dat heeft er toe geleid dat Piet van der Sluijs in 2002 wethouder is geworden.

Wat ik minder leuk vond is dat bij de besluitvorming de inhoud niet altijd voorop stond. De partijbelangen gaven vaak de doorslag. Wat ik ook heel erg jammer vond is dat na mijn raadsperiode de gezamenlijke lijst met de ChristenUnie is beëindigd.

Ik kijk terug op een leerzame periode en ben dankbaar dat ik het vertrouwen van het Goudse SGP-bestuur heb gekregen. Van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan van de kiesvereniging.

Gesprek met Evert-Jan van Veldhuizen, jongere op de lijst

Je bent jong en staat hoog op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wat spreekt je aan in de politiek?

Daar heb ik al een tijd niet over nagedacht! Ik volg de politiek eigenlijk al van jongs af aan. Ik hou van een mooi debat en kan een goede speech erg waarderen. Waar meningen botsen wordt mijn interesse gewekt. Ik dacht als scholier vaak lang na over de argumenten voor en tegen een bepaalde politieke stelling. Ik heb altijd een sterke mening gehad en dat past natuurlijk goed bij de politiek.

Op dit moment spreekt de politiek me vooral aan omdat je heel veel kan betekenen voor mensen. Bijvoorbeeld door het voorkomen en oplossen van problemen. En hoewel eerlijke debatten in de politiek helaas schaars blijken te zijn, kan ik nog steeds genieten van een mooie discussie.

En waarom dan namens de SGP de politiek in?

Daar ben ik ook van jongs af aan ingerold. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, hoewel ik wel kritisch kan zijn op sommige standpunten van de SGP, bijvoorbeeld over Europa en sommige sociale standpunten. Voor mij is het simpel: als je de Bijbel als het Woord van God ziet, de allesbepalende Leidraad in het leven, moet je politiek gegrond zijn op Bijbelse principes. Gods geboden zijn écht heilzaam voor heel het volk en ik zou Nederland niets meer gunnen dan een leven met God. Dat is mijn diepste politieke motivatie en dat heeft me bij de SGP gebracht. Bij de SGP leeft die gedachte denk ik een stuk meer dan bij de ChristenUnie, dus daarom voel ik me helemaal thuis bij de SGP!

Je hebt veel contact met leeftijdsgenoten. Lopen die ook warm voor de SGP? Of zijn er dingen waarom ze dat juist niet willen?

‘Refo-jongeren’ lopen zeker wel warm voor de SGP, hoewel de SGP niet een perfect imago heeft. Soms merk ik bijvoorbeeld dat jongeren SGP’ers zien als klimaat-ontkenners, dat is natuurlijk onzin. Verder staat de SGP helemaal niet zo slecht bekend. Ik vertel op de universiteit ook tegen Jan en alleman dat ik bij de



SGP zit en dan zijn de reacties echt niet negatief, eerder geïnteresseerd. Het is denk ik goed dat we ons zo veel mogelijk laten zien, dan zijn er ook minder vooroordelen.

Is er verandering nodig na 100 jaar?

Er is al veel veranderd. Van de welvaart van de achterban tot het verdwijnen van dominees uit de Tweede Kamer, er is echt veel anders. Tegelijkertijd is de Bijbel nog hetzelfde en zijn onze principes wel wat ouder dan 100 jaar. Laten we die principes vasthouden, want die kunnen nog wel een eeuw mee!

Wat zou je willen veranderen in Gouda als je het voor het zeggen had?

Ik zou veel politie zetten op de aanpak van drugshandel en -teelt. Ik zou de laatste vergunning voor een bordeel intrekken en ik zou de zondagsrust herstellen. Ik zou het sociaal beleid overzichtelijker maken en de kerken daar veel verantwoordelijkheden in geven. Ik zou meer geld, mensen en tijd investeren in de GGZ en de jeugdzorg. En tot slot zou ik een parkeerverbod voor fietsen op de markt instellen, haha.

Vind je dat je getuigen in de politiek en praktisch volop meedoen van elkaar kunt scheiden?

Ik zie getuigen niet als een politieke stijl, maar als een levensstijl. We moeten overal getuigen van Gods genade en goedheid, wie we ook zijn en waar we ook zijn. Natuurlijk biedt de politiek hele mooie mogelijkheden om te getuigen, dus daar moeten we zeker gebruik van maken. Maar, net als in ons overige werk is dat denk ik goed te combineren met praktische bijdragen leveren. Als je een getuigende levensstijl meeneemt naar de politiek, kan je denk ik praktisch zeker meedoen. Overigens bedoel ik hiermee niet per se pragmatisch.

Om gelijk een link te leggen met 100 jaar terug met een citaat van ds. G.H. Kersten: 'Het parlement is een wereld van het compromis. Geen praktisch staatsman mag dit ooit uit het oog verliezen. Op één punt moet men onverbidde-lijk zijn; daar past geen vergelijk, daar is aandoenlijkheid uit den boze, bij wat ingaat tegen het Woord des Heeren.'

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdag 16 maart D.V. worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de meeste gemeenten in Nederland. Ook in Gouda. Fractie, bestuur en een aantal vrijwilligers zijn heel druk met de voorbereidingen daarvoor.

De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook opgesteld. Het is een lijst met personen met heel verschillende achtergronden. Daardoor kunnen we goed doordacht op allerlei onderwerpen onze mening geven. De top 3 van de lijst ziet u op de foto hiernaast: Harold Hooglander (rechts), Martin de Jong (midden) en Gerard Wijland (links).

We hopen, met uw steun en Gods zegen, dat ze alle drie worden gekozen als raads-lid. Daarvoor is iedere stem nodig!



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGP - afdeling Gouda.

februari 2022

Redactie

Bestuur SGP afdeling
Gouda

SGP Gouda
Kameraarslag 32
2805 DM Gouda
0182-579070

Website

www.gouda.sgp.nl

E-mailadressen

harold.hooglander@gouda.nl
sgp-afd-gouda@outlook.com
c-verdouw@klikSAFE.nl

Coördinatie

Kees Verdouw

Foto's

P 3: Mariëtte van der Marel - de Rijke
P 4: G. Schouten
P20: Foto Duca
Andere foto's: VVV Gouda

Ontwerp

Hannah Neele